

2

REFERAT AF UDFLUGT, SAMT GENERALFORSAMLING FOR LAURITZEN VETERANERNE  
- AFHOLDT, DEN 12. 6. - 14. 6, 2019 PÅ SEEHOTEL TÖPFERHAUS AM SEE, ALT  
DUVENSTEDT, TYSKLAND:

Turen foregik med selskabet "De grå busser" og startede med opsamling på Viby Torv den 12. 6., kl. 9.30, herfra gik det til Middelfart, hvor der var opsamling kl. 10.45 ved pendler P pladsen, Jyllandsvej. Turen fortsatte til Hylkedal, hvor der blev hentet sandwich til turen.

43 medlemmer af Lauritzen Veteranerne deltog i turen - heraf havde nogle valgt at køre selv af forskellige årsager.

Denne tur er et resultat af en afstemning ved sidste års generalforsamling og kun muliggjort af at tilskud fra JL Fonden på kr. 25.000 - mange tak for det!

Grænsen blev krydset kl. 12 og kort herefter blev der gjort holdt ved en rasteplads, hvor vi indtog vores sandwich, og ankom hotellet kl. 14.00.

Kl. 15,00 afholdt vi generalforsamling. Senere blev der serveret en 3 retters festmenu og herefter var der så hygge med "sømandshistorier", de obligatoriske fortællinger om livet til søs.

Torsdag, den 13. 6.

Dagen startede med et stort tysk morgenbord, derefter var der afgang med bussen til Rendsburg, her indtog vi en let frokost på Brücken Terrasse, efter to timer var der afgang med hjuldamperen Freja, turen gik østover. På Freja blev der serveret kaffe og et kæmpe kage og tærte bord. Efter en rigtig dejlig sejltur med fantastisk vejr, ankom vi Kiel kl. 19.00, hvor bussen ventede og kørte os tilbage til hotellet som havde arrangeret grillaften. Så alt i alt en aften med temmelig megen forplejning! Alle var da også enige om, at vi fik noget for vores penge.

Fredag, den 14. 6.

Efter det store tyske morgenbord startede hjemturen kl. 9.00. Bussen kørte til Slesvig hvor vi gjorde ophold ved domkirken og derefter ved Mærsk Skolen, som vores fantastiske chauffør fortalte og vidste en masse om.

Derefter blev der gjort holdt ved Fleggård ved grænsen og der blev indtaget en let frokost på kineserrestauranten Tam Tam i Harrislee.

Så gik det videre over grænsen mod Danmark hvor første stop var Middelfart, hvor de fleste takkede af og fortsatte hjem i egne biler. Alle var enige om, at det havde været en helt fantastisk tur og generalforsamling og mange gav udtryk for, at have lyst til at gentage succesen - vi måtte så igen gøre opmærksom på at turen kun var muliggjort på grund af de 25.000 kr. fra JL fonden - så endnu engang tak til dem!